

Januari 2024

Weer een nieuwe 'Uit Heems(e)' in uw digitale brievenbus!

- Overdenking
- Activiteiten
- Week van gebed voor eenheid
- Gemeenteavond wijk Heemse
- De stilte generatie
- Generatieontmoetingen
- Kerstviering ouderen
- Gedicht startzondag
- Verjaardagsborrel 26 januari
- Gezinsdienst 1e kerstdag
- Samen de bijbel lezen
- Oliebollen en kniepertjes actie
- Muzikale bijdrage Werkgroep Eredienst
- Groen groep
- Schaatsen jeugd
- Herinrichting WOL
- Ukkelpukdienst
- Beelden
- Theatervoorstelling 'In Gods naam'
- Kerstavond met Teenz
- Adventproject kinderdienst



Ruth antwoordde: 'Zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan! Ik laat u niet in de steek.'



In deze nieuwsbrief: Overdenking

Een nieuw jaar een nieuw boekje

Het einde van het jaar is meestal voor mij een tijd van een beetje aanrommelen. Beetje bijkomen van de Kerstperiode die druk is. Een van de dingen die ik elke jaar dan doe is naar de boekhandel gaan. Op zoek naar een nieuw boekje, een zogeheten 'bullet journal'. Dat is een boekje waar alleen maar puntjes in staan (bullets in het engels genoemd). Daar kun je je eigen agenda of dagboek of schrijfboek van maken. De puntjes helpen je om indelingen te maken op de bladzijden. Als je precies wilt weten wat het is, kijk dan eens op: <https://www.flowmagazine.nl/slow-life/diy/bullet-journal-wat-is-het-en-hoe-gebruik-jehet.html>

Ik koop er meestal 2. Ik gebruik er een voor mijn werk als aantekeningenboekje en ik gebruik er een als dagboek/stille tijd boek. Ik schrijf heel graag. Het helpt me emoties te uiten, gedachten te ordenen, inzichten te krijgen. Het helpt me ook te geloven. In dat dagboek schrijf ik wat er in mij komt bij het lezen van een stukje uit de Bijbel. Gebeden die in me opkomen, gedachten die me te binnen vallen. Als mijn boekjes net nieuw zijn gebruik ik ze heel veel. In de loop van de tijd zwakt dat wat af, ga ik ook weer aantekeningen in mijn computer maken. Maar telkens opnieuw keer ik terug naar papier. Fysiek schrijven. Dat is echt iets anders dan achter de computer zitten naar mijn gevoel.

week van gebed
voor eenheid

'24

21

Open Kerk Samenzang
TIJD: 19:00 UUR
THEMA: 'SAMEN EENHEID'
LOCATIE: STEPHANUSKERK

23

Gebedssamenkomst
TIJD: 19:00 UUR
THEMA: 'DE NAASTEN IN NOOD'
LOCATIE: HET MORGENLICHT

25

Gebed voor de wereld
TIJD: 19:30 UUR
THEMA: 'DE NAASTEN IN NOOD'
LOCATIE: WITTE OF LAMBERTUSKERK

26

Gebedssamenkomst
TIJD: 19:30 UUR
THEMA: 'HEB GOD LIEF.. EN JE NAASSE ALS JEZELF'
LOCATIE: PETRAKERK

21 t/m 27 Januari 2024

De gezamelijke kerken in Hardenberg nodigen u van harte uit:



Meer informatie, en een gebedsboekje voor thuis, is te vinden op de website:
<http://www.weekvangebed.nl>.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de samenkomsten in de Week van gebed.

Mijn boekjes voor 2024 liggen klaar. Ik begin weer met een leeg boekje. De toekomst ligt open, niemand weet wat er gaat gebeuren. Onder die boekjes ligt dat grote Boek dat mijn hart heeft geraakt: de Bijbel. Ook al zijn de bladzijden van mijn boekjes leeg, God zal er zijn. Hij houdt de tijden in zijn hand omdat hij de Eeuwige is. Hij schrijft zijn eigen geschiedenis en weet van de toekomst. Hij belooft er te zijn, wat er ook gebeurt. Ik ben benieuwd wat 2024 zal brengen en vertrouw er op dat Hij er zal zijn. Voor het nieuwe jaar wens ik je veel heil en zegen toe, dat je Hem zult herkennen als de Aanwezige in je leven.

Door: Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

Activiteiten



Kinderdienst thema's:

- 14-01 Rechter Gideon
- 21-01 Rechter Simson
- 28-01 God is machtig
- 04-02 Ruth en Noami

Gebed voor de Wereld
Elke donderdagavond 19:00-19:30 u
In het Witte kerkje te Heemse

Kinderoppas voor de allerkleinste
Elke zondag in de Esch

OPA elke vrijdag oud papier
brengen

14-01 Tienerdienst

21-01 Open kerk samenzang

Stephanuskerk | 19:00 uur

26-01 Verjaardagsborrel 70+ (dec/jan)

De Esch | 16.00 uur

26-01 Teenz avond | Nieuwjaarsreceptie

28-01 Uitkepuik dienst

De Esch | 15.30 uur

30-01 Gemeenteavond wijk Heemse

De Esch | 19.30 uur

09-02 Schaatsen in de Scheg met de jeugd
(meer info volgt!)

Week van gebed voor eenheid

De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek, dit jaar van 21 t/m 27 januari, vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. In Hardenberg zien wij het belang van het gebed voor eenheid van christenen. De gezamenlijke kerken hebben vier in initiatieven georganiseerd in deze week:

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Heemse nodigt u en jullie uit voor een gemeenteavond op dinsdag 30 januari in de Esch. Op deze avond hebben wij interessante zaken te bespreken! Graag willen we terugkijken op de generatiebijeenkomsten en de uitkomsten daarvan bespreken. Wat hebben wij geleerd van de verschillende generaties? Verschillen? Overeenkomsten? En wat betekent voor het samen kerk zijn in Heemse? Graag gaan we met iedereen in gesprek over de toekomst van onze mooie wijkgemeente.

Tegelijk biedt deze avond de gelegenheid om de laatste stand van zaken rondom het aanstaande afscheid van de Hessenwegkerk en verhuizing naar de Witte- of Lambertuskerk. Verschillende betrokken commissies zullen vertellen wat er staat te gebeuren en welke uitdagingen er nog zijn.

We vinden het fijn dat we met zoveel mogelijk gemeenteleden op deze avond aanwezig

Gemeenteavond wijk Heemse - Dinsdag 30 januari

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Heemse nodigt u en jullie uit voor een gemeenteavond op dinsdag 30 januari in de Esch. Op deze avond hebben wij interessante zaken te bespreken! Graag willen we terugkijken op de generatiebijeenkomsten en de uitkomsten daarvan bespreken. Wat hebben wij geleerd van de verschillende generaties? Verschillen? Overeenkomsten? En wat betekent voor het samen kerk zijn in Heemse? Graag gaan we met iedereen in gesprek over de toekomst van onze mooie wijkgemeente.

Tegelijk biedt deze avond de gelegenheid om de laatste stand van zaken rondom het aanstaande afscheid van de Hessenwegkerk en verhuizing naar de Witte- of Lambertuskerk. Verschillende betrokken commissies zullen vertellen wat er staat te gebeuren en welke uitdagingen er nog zijn.

kunnen zijn, zodat we ook laten zien dat we samen de kerk in Heemse dragen. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en hopen dat u uw gedachten met ons deelt!

Van harte welkom, dinsdag 30 januari. Om 19.30 uur staat de koffie klaar en we starten om 19.45 uur.

Door: Gerda Kappert

De stille generatie (voor 1945) | 13 december 2023



Generatieontmoetingen

Van september tot en met december hebben we alle generaties ontmoet. De opkomst was groot. In totaal zijn er zo'n 170 mensen met elkaar in gesprek geweest. Iedere avond begon met een kopje koffie met zelf meegenomen lekkers. Soms was dat lekkers geheel in stijl met de generatie die avond of middag aan de beurt was! Bij binnenkomst klonk muziek van de generatie van die ontmoeting. Kenmerken van de generatie werden genoemd en beelden getoond van dingen die typerend waren uit die tijd. Daarna luisterden we naar een lied en reageerden we er op.

Aansluitend werd er in kleine groepen gesproken over dingen waar je blij van wordt, over

hoe je geloof en kerk beleeft, wat het te maken heeft met je leven. Het waren bijzondere ontmoetingen en uit verschillende avonden ontstond een appgroep van deze generatie. Elke keer klonk er de roep: kan dit niet vaker? Nou we zijn de resultaten aan het analyseren en brengen dat dan in de kerkenraad. Samen zullen we gaan kijken wat hier nu uit voort kan vloeien. De eerstvolgende gemeenteavond zullen we met deze inzichten ook verder gaan. Dus er komt zeker een vervolg. In de volgende Uitheimse zullen we daar jullie verder over informeren.

Door: Ds. Geraida Rohaan-van de Kamp

Kerstviering ouderen

Impressie van de kerstviering voor ouderen. Ruim 60 ouderen waren er. Eerst een kerstliturgie geleid door ds Gerala Rohaan met een overdenking en aansluitend een kerstverhaal verteld door Janna vd Berg. Daarna genoten van een 3 gangen kerstdiner! Geslaagd!

Door: Gerda Kappert



Gedicht startzondag

De komende nieuwsbrieven vermelden we een gedicht, acrostichon of elfje dat gemaakt is tijdens de startzondag:

Kerk
met elkaar

jong en oud
vier-en het leven

Samen



De verjaardagsborrel is erg gezellig! Wij blijven in 2024 gewoon doorgaan met deze bijeenkomsten. Op vrijdagmiddag 26 januari om 16:00 uur staat de volgende verjaardagsborrel ingepland. Iedereen die 70 jaar of ouder is geworden in de maanden december of januari is van harte welkom in De Esch!

Wilt u zich van te voren even opgeven op de opaventlijst in De Esch of via ds. Geralda Rohaan (06-82044588)? Natuurlijk mag u uw partner meenemen om mee te vieren. Tot dan?

Door: Gijsbert en Geralda Rohaan en Martijn van Breden.

Gezindienst 1e kerstdag



Samen de bijbel lezen

Altijd al eens de Bijbel helemaal willen lezen? Doe dan met ons mee! Met elkaar gaan we de Bijbel in 1 jaar lezen met behulp van een leesrooster. Als je normale snelheid leest, kost het je ongeveer 25 minuten per dag. Maar daar krijg je dan ook veel voor terug. Kennis van God en zijn Woord, inzichten voor je leven. Wie wil dat nu niet?



Verjaardagsborrel 26 januari



Muzikale bijdrage van de Werkgroep Eredienst

Vanuit de werkgroep Eredienst proberen wij oog te hebben voor het reilen en zeilen binnen de Eredienst. Muziek is een belangrijke invulling van de Eredienst. Vaak krijgt muziek of een lied, meer betekenis door een eigen ervaring en/of beleving.

Deze maand een lied van betekenis voor ds. Geralda Rohaan:

Een (van de vele liederen) lied dat betekenis heeft voor mij is lied 713: *Wij moeten God zingen. Het is geschreven door Willem Barnard en de melodie is van Willem Vogel. Het is een wonderlijk lied. De melodie is wat melancholisch en lijkt ergens niet bij de tekst te passen. De melodie loopt naar beneden terwijl de tekst ons oproept God te zingen, ons hart als het ware op te heffen naar Hem. Maar dat maakt dit lied juist zo bijzonder. Is het leven niet ook vaak zo? Als onze levensmelodie wat neerwaarts buigt, dan is het juist zaak ons hart tot God te heffen. Daarom 'moeten' we God zingen. Dat is ook waar de Psalmen ons toe oproepen. Onze ziel te verheffen tot God, in alle omstandigheden. Onze ziel oproepen God te loved. Ook al is het leven niet eenvoudig, leven we als vreemdelingen in schande en in schaamte. Wij kunnen die lief blijven zingen omdat God adem geeft. Levensadem en levensgeest. In schande en in schade is Hij nabij geweest. Het lied loopt van halleluja, kyrie, gloria naar halleluja.*

Toen ik 16 jaar oud was, leerde ik dit lied kennen en werd ik gegrepen door de melodie. Het was het eerste liedboeklied waar ik op leerde improviseren op het orgel. Toen ik me verdiepte in de tekst raakte die mij ook. Midden in het leven is God. God die ons niet



Je kunt dit natuurlijk in je eentje doen,
maar het is leuker met elkaar en om elkaar
ook te motiveren om door te gaan. Daarom
willen we een appgroep maken voor allen
die de Bijbel in 1 jaar willen lezen en 1x
per maand een moment hebben waarop we
bij elkaar komen om te bespreken wat ons
opviel, om elkaar te bemoedigen.

Doe je mee? Meld je dan aan bij ds.

Geraldina 0682044588 / Rebecca

0638391291



Olieballen en kniepertjes actie

Wij hopen dat de olieballen en kniepertjes goed gesmaakt hebben! Bedankt voor alle bestellingen, **de actie heeft € 567,- opgebracht** voor het wijkfonds Heemse. Met de opbrengst willen de jongeren dit jaar iets moois gaan doen voor onze gemeenteleden. Wordt vervolgd!

Groetjes, 16+ groep





verdelgen wil, maar leven geeft. Die aan diegenen die hem aanbidden zijn nabijheid verleent. Die woorden spreekt die genezen, net als destijds in Galilea. Die Heer, die leeft in gloria! Het is misschen, nu ik er over schrif, ook een lijfied geworden. God die nabij is, juist ook in moeilijke tijden. Ook al kan je levensmelodie wat treuring zijn, het gloria klinkt er dwars door heen. Zoals God dwars door onze levens heen te ervaren valt. Ik zing graag tot God. Het opent mijn hart voor Hem. Door liederen heen fluisterd Hij zijn woorden in mijn hart en geeft me nieuwe moed. Dit lied brengt me altijd te binnen dat God er is, in alles. Ja, ik moet Gode zingen!

Ds. Geraldia Rohaan



Herrichting Witte of Lambertuskerk en de Aerminckhof

Laatste stand van zaken verbouwingscommissie Witte of Lambertuskerk.

Onze laatste vergadering dateert van 30 november. Hierin bespraken we de stand van zaken rondom de verbouwingen.

Zoals bekend worden de verbouwing van de Aerminckhof en van de Witte of Lambertuskerk door 2 aannemers uitgevoerd. Dijkuis zal zich richten op de Aerminckhof en Roald Hans de Witte of Lambertuskerk. Reden voor deze splitsing is dat de Aerminckhof zich meer leent voor een duurzame aanpak (dit is vooral een specialiteit van Dijkuis) en de WOL weer beter past bij de ervaringen van Hans (veel ervaring met oude monumentale gebouwen). Beide gebouwen gaan van het gas af, zeker gezien de huidige instabiele energiemarkt is dit een gunstige ontwikkeling.

Met de verbouwing van de Aerminckhof zal spoedig worden begonnen, daar voor het grootste gedeelte geen vergunning nodig is, omdat het om verduurzamen gaat. Voor de nieuwe ingang is wel vergunning aangevraagd. Voor wat betreft de corridor tussen de Aerminckhof en de Witte of Lambertuskerk zal er eind deze maand een delegatie vanuit de monumentencommissie komen om de situatie ter plekke te beoordelen. Tevens zullen zij de papier nu in de praktijk aanschouwen.

Namens de verbouwingscommissie WOL, Peter Pot



Net even na de kerstdagen kijken we terug op een prachtige week, waarin veel werk is verzet. De bloemschikkers en de groenknippers hebben hun uiterste best gedaan. Hartelijk dank daarvoor!

Groen groep

Het resultaat € 1900,-.
Daarmee hebben wij de Zonnebloem en de voedselbank heel blij gemaakt.

Door: Miny Bril

Uit: het boek "Toen geluk nog heel gewoon was" deel 2

Uitgegeven door Stichting Historische Projecten Hardenberg.

Ukkepukdienst 28 januari (om 15:30 uur in de Esch)

De eerste Ukkepukdienst gaat van start! Een dienst voor de kleinste kinderen van de gemeente met hun ouders/grootouders en broertjes en zusjes. Een viering voor kinderen van 0 t/m 5 jaar. De viering is zintuigelijk en volledig op deze leeftijd gericht. Dit keer gaat het over de ark van Noach. Alle dieren mogen mee. Neem je knuffel mee!



Beelden

Weet iemand waar de beelden van het vroegere Clara Feyoena-orgel zijn gebleven? Ze waren indertijd nog aanwezig toen het orgel, dat nu in Lochem staat, werd opgesteld bij Mart Koerssen op de deel. Informatie graag naar: Dick Huijser - dick.huijser@ziggo.nl.



Hoe ga je in godnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas, met als tegenspeler Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal.

De voorstelling wordt samen met PKN-gemeenten uit de regio georganiseerd. Kaarten kosten € 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar door contact op te nemen met ds. Gijsbert Rohaan, ds.g.rohaan@gmail.com

En een foto van het orgel zoals het nu als koororgel in de St. Gudula kerk in Lochem staat.

Theatervoorstelling 'In Gods naam' met Bastiaan Ragas

Op **zondagmiddag 3 maart a.s. om 15 u.** is er in theater 'De Voorvechter' in Hardenberg een voorstelling. Bastiaan Ragas, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschabante waarde zijn voor onze tijd. In een avondvullende voorstelling gaat hij kritisch door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. De gekozen verhalen hebben voor hem allemaal op hun eigen manier iets te maken met de vraag: 'Waar ben je bang voor?' Bastiaan deelt hoe deze verhalen en deze vragen raken aan zijn eigen persoonlijke leven, door hierover te vertellen en dit te bezingen. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweert hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreeert met Spreuken.

zien bij de gezinsdienst op kerstdochtend. Het was een groot succes! Tijdens de preek hebben de kinderen een mooie knutsel gemaakt. Na afloop van de dienst mochten de kinderen t/m 12 jaar een leesboek uitzoeken. Het was een fijne periode!

'De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.' Numeri 6:24-25

Bedankt voor jullie inzet allemaal!

Gods zegen voor 2024, namens de Kinderdienst



Radio kerkdienst bij Omroep NOOS

De opname van de kerkdienst van zondag 14 januari 2023 in de Hessenwegkerk zal worden overgenomen voor de radio kerkdienst bij Omroep NOOS. De uitzending is op zondag 21 januari te beluisteren via het radioprogramma "kerk op zondag" van 10 tot 12 uur.



Kerstavond met Teenz

Vrijdagavond 22 december vierden we kerst met Teenz. We moesten om half 7 verzamelen bij de familie Zandman in de schuur. Die was heel mooi versierd.

Toen iedereen er was begonnen we met gourmetten. Er was fruit, brood en verschillende soorten vlees. Het was heel gezellig. Toen we het eten op hadden kwam Hester een verhaal vertellen over kerst.

Daarna was er een kerstmuziek bingo, toen was de avond alweer voorbij.

Groetjes Lies en Sophie



Adventproject kinderdienst

Begin december zijn we bij de Kinderdienst gestart met het adventproject van Bijbel Basics. De gezinnen kregen een tasje met daarin wat vlekkers en de adventskalender. We lieefden samen toe naar Kerst, want door de geboorte van Jezus maakte God een nieuw begin. We hoorden van Zacharias en Elizabeth die het kind Johannes kregen. Ook hoorden we van de engel Gabriel die aan Maria vertelde dat zij zwanger zou worden en het kind Jezus moest noemen. De kinderen hebben ook hard geoefend voor de sketches die we hebben kunnen



Inleveren kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk 1 februari a.s. via:

pkn.heemse@gmail.com



Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door de werkgroep Communicatie & Media van Wijkgemeente Heemse (Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse).

Vragen of opmerkingen? Mail ons via: pkn.heemse@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

[Uitschrijven kan via deze link.](#)